

Thema: wat is het model/plaatje in je hart?**Beeld van de gemeente:**

Groeiend, sterk en stabiel. God legt een sterk fundament van leiders waarop Hij een stabiele gemeente kan bouwen. Hij brengt de mensen die nodig zijn en werkt in ons allen.

We hebben elkaar nodig: spreek het uit naar je buurman/buurvrouw. Er is een grote oogst en we moeten met elkaar voorbereid zijn om te "oogsten". Niet dat we dat misschien nu al zien, maar wij als gelovige leven uit geloof en dat ontstaat eerst in ons hart en word vervolgens door volharding en geduld ook zichtbaar. Don't give up!

- Vraag: wie is er tevreden en happy in zijn relatie met God en het leven dat je leeft, heb je het idee dat je aan het doen bent wat God van je vraagt? (Paulus heeft geleerd om tevreden te zijn onder alle omstandigheden zie **Fill. 4:9-11**).

Heb je het juiste plaatje in je hart?

Gesproken over het model, of plaatje dat je in je hart hebt, van hoe je als gelovige kan leven. Gesproken over het leven van Paulus en dat Hij ondanks zijn omstandigheden sterk was in de Heer (zie o.a. **Fill. 4:13**). We kijken teveel naar hem op maar de vraag is, wat is het verschil tussen ons als gelovige en Paulus? Los van de tijd waarin hij leefde en zijn roeping.. Ik geloof dat er geestelijke gezien geen verschil is, wij moeten leren om dat wat we ontvangen hebben ook vrij te zetten ons leven! De sleutel is onder andere het juiste plaatje te krijgen van hoe een gelovige(ja, jij dus) kan leven vanuit Gods voorziening (zie **Fill. 4:13 vertaling Amplified Bible**).

- Wat is het beeld dat jij hebt van een gelovige als je de Bijbel leest? Noem enkele kenmerken van een gelovige (te denken valt aan o.a. dankbaarheid). In hoeverre zijn die eigenschappen in je eigen leven zichtbaar?

Hand. 7:58-60, 8:3, 9:3-6, 14:19-20

- Paulus oude leven (**Hand. 7:58-60, 8:3**)
- Paulus bekering, geweldige transformatie. Hij had het licht gezien (**Hand. 9:3-6**)
- Zijn vervolgingen en moeilijke momenten (**Hand. 14:19-20**)
- Zijn houding (**Fil. 4:13**)

Filippenzen 4:13

(KJV) I can do all things through Christ which strengthened me.

(GNB) Alles kan ik aan, dankzij hem die mij kracht geeft.

(HSV) Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

(Amplified Bible) I have strength for all things in Christ Who empowers me [I am ready for anything and equal to anything through Him Who [a]infuses inner strength into me; I am [b]self-sufficient in Christ's sufficiency].

Vertaling Amplified:

Ik heb de kracht voor alle dingen door Christus die mij de kracht geeft [ik ben klaar voor alles maar dan ook alles door Hem, die kracht in mij brengt; ik ben zelfvoorzienend door de voorziening van Jezus Christus].